

Κοινωνούσα όσους μου το ζήτησαν»

ΑΝΟΜΩΣΖΟΥΣΕ ο μακαριστός Χριστόδουλος, θα είχαμε την ίδια εξέλιξη: Ο μαχητικός αρχιμανδρίτης απαντά: «Δεν γνωρίζω αν θα είχαμε αυτή την εξέλιξη. Πάντως είμαι σίγουρος πως δεν είναι εδώ για να έχουμε τέτοιες εξελίξεις. Η φωνή του, από ψηφιακούς δίσκους, ήταν αυτή που γλύκανε την πίκρα του άδειου μας ναού τη Μεγάλη Εβδομάδα και ακόμα το κάνει. Την Παρασκευή του Λαζάρου τον επισκέφτηκα στον τόπο της ανάπαυσής του και τα είπαμε ένα χεράκι. Ήταν η μέρα μνήμης του προκατόχου του, Αρχιεπισκόπου Σεραφεΐμ, εκείνου που ήξερε να βάζει τα πράγματα στη θέση τους για το καλό της Εκκλησίας. Πέρασαν στην Ιστορία για τον αγώνα τους κόντρα σε κάθε εξουσία, όταν αυτή γινόταν επικίνδυνη. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Εξωτερικές πιέσεις μεγαλύτερες και διαφορετικές υπάρχουν. Βέβαια, όταν τις αρχές σου τις έχεις κορόνα στο κεφάλι σου, τότε δεν φοβάσαι για το κεφάλι σου». Κληθείς να σχολιάσει τη μέχρι τώρα στάση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη αναφέρει: «Ο γείτονας μας. Δεν τον γνωρίσαμε εχθές όπως οι περισσότεροι Έλληνες. Όταν σου έχουσε κάψει το αυτοκίνητο, δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν: ή είσαι τόσο καλός και δεν υποχωρείς μπροστά στην ανομία ή είσαι μπλεγμένος. Δεν θα ασχοληθούμε για το χθες του ή την προσωπικότητά του. Θα ασχοληθούμε με την εικόνα που έδωσε από την ώρα που εμφανίστηκε στα πράγματα, ως υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αμετροεπίης, έδινε την εντύπωση ενός αποτυχημένου πατέρα ή δασκάλου, ο οποίος προσπαθεί διά της βίας και της βίας να επιβληθεί στα παιδιά. Θα μπορούσε εδώ ένας ψυχολόγος να σας απαντήσει στο ερώτημά σας. Εγώ θα σας μεταφέρω μία κουβέντα του προαυλίου του ναού μας, από έναν γέροντα στην ηλικία: “είναι για πολλές σφαλιάρες ο τύπος”».

Όσον αφορά τώρα την επιλογή του κ. Τσιόδρα από την πλευρά της κυβέρνησης, ενός αξιολογού επιστήμονα και πιστού ορθόδοξου χριστιανού, όπως τον χαρακτηρίζουν όσοι τον γνωρίζουν, υπογραμμίζει: «Δεν θέλω να μπω στα επιστημονικά δεδομένα και στην επάρκειά του. Βλέπω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις από αρκετούς στις θέσεις και τις υποθέσεις του. Για το ποια είναι η λογική της επιλογής του από την κυβέρνηση

Ο αποτυχημένος δάσκαλος που είναι «για σφαλιάρες», ο πιστός Τσιόδρας, ο υποβιβασμός του Έλληνα και η ατομική προσευχή



Μοίρασμα αβγών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής

μπορεί να σας απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που έγινε και φορέας του ιού. Τον είδα πρώτη φορά στο διαδίκτυο, με αφορμή τον κορονοϊό, και φυσικά δεν υπάρχουν μετρητές πίστης για να σας πω αν είναι καλός ορθόδοξος χριστιανός. Με βεβαιότητα μπορώ να σας πω ότι έχει την κοιλιά ενός ανθρώπου παρεκκλησιαστικής οργανώσεως».

Πολλούς έχει προβληματίσει η φράση του κ. Μπιστοτάκη στα διαγγέλματά για την έναρξη μιας νέας εποχής, όταν η περιπέτεια τελειώσει. Ζητήσαμε από τον π. Σεραφεΐμ να μας ερμηνεύσει τα λεγόμενα του πρωθυπουργού: «Δεν

έχω κληρονομικό χάρισμα ούτε παρακολούθησα τις “Μάγισσες της Σμύρνης” για να έχω αποκτήσει μία εμπειρία μελλοντολογίας. Μου ακούγεται τρομακτικό να χρησιμοποιεί ένας πρωθυπουργός αυτή την ορολογία, όταν για αυτήν έχουμε ακούσει, διαβάσει και καταγράψει πάρα πολλά. Αυτά τα οποία εργάζονται εκείνοι που θέλουν να φτάσουμε στη νέα εποχή που ο πρωθυπουργός, όπως όλα δείχνουν, είναι θιασώτης της είναι τα σχέδια των ανθρώπων για την εξαφάνιση του Θεού. Είμαι πιστός μαθητής του Χριστού και ο δάσκαλός μου μας έμαθε να σχολούμαστε με το σήμερα. “Δος ημίν

σήμερον”, αυτή ήταν η απάντησή μου σε όσους είχαν τη διάθεση να ρωτούν: “Θα πάρουμε Αγιο Φως; Θα κάνουμε Πάσχα; Θα ζήσουμε το 2021 να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής επανάστασης;”» τονίζει και προσθέτει: «Όταν καταπάτησαν τη συνταγματική αρχή αναλογικότητας, θεωρώντας πως ο Έλληνας μπορεί να μπει στη σειρά με μέτρα αποστασιοποίησης, για να αγοράσει φρέτα και τσίπουρο, αλλά δεν μπορεί με τα ίδια να λάβει δωρεάν την ευλογία του Σταυρού και του Ελπαφίου στους ναούς, χωρίς συνάθροιση, αλλά με ατομική προσευχή, τότε μας απαξίωσαν. Το έκαναν για-

τί, όπως φαίνεται. οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφονται ή και οι ίδιοι δεν έχουν τη φρόνηση που έχουμε οι υπόλοιποι Έλληνες. Δεν έχουν τη λογική και την παιδεία που έχουμε εμείς. Την παιδεία που έχει η αγράμματη γιατί δεν την έχουν, όπως δεν έχουν τελικά και το θάρρος να ομολογήσουν ότι στην Ελλάδα τα πράγματα πήγαν καλά από την προσευχή την ατομική, αλλά και τη συστηματική, που συνεχίζουμε να κάνουμε κάθε 10 το βράδυ. Είναι ντροπή τους και θα το βρουν μπροστά τους».

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε πως ο π. Σεραφεΐμ επιχείρησε να επικοινωνήσει μέσω facebook με τον κ. Χαρδαλιά: «Προσπάθησα να επικοινωνήσω, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία μου με προσωπικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αφού διάβασε το 1ο και το 2ο, τα 3ο, 4ο και 5ο δεν τα είδε, αφού με απέκλεισε. Όμως ο ευλογημένος δεν ήξερε ότι υπάρχουν και αριθμοί τηλεφώνων στη διάθεσή μας και έτσι τα διαβάζει τώρα από τις εφαρμογές δωρεάν ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Και απάντησε...»

Πώς αντέδρασε όμως όταν οι πιστοί του ζήτησαν να κοινωνήσουν; «θέλετε να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση; Με προσβάλλετε. Η ερώτησή σας με απαξιώνει ως πρόσωπο και κληρικό. Με ευτελίζει ως μέλος της Εκκλησίας και για αυτό να δεχτείτε τη διαμαρτυρία μου. Δεν άφησα κανέναν να με παρακαλέσει. Μετέδωσα τον Χριστό σε όποιον προσήλθε και Τον ζήτησε. Πήγαμε σε κατ' οίκον εκκλησίες, λειτουργήσαμε σε εκκλησίες και σαλόνια. Κάναμε πραγματικά κατ' οίκον εκκλησίες όπου χρειαζόταν και όχι υπό τη λανθασμένη έννοια, με την οποία παρουσιάστηκε, ως τόπου προσευχής στο σπίτι. Τον μετέφερα στις οδούς, σε σπίτια και σε υπόγεια, σκάβοντας μίλα και ψωμιά και βάζοντάς τον εκεί μέσα, ώστε να μη δουν ψυχικά διαταραγμένοι ή ιδεολογικά συμπλεγματοί γείτονες το Αγιο Ποτήριο και σαν δαιμονισμένοι καλέσουν την Αστυνομία. Αυτό από πρόνοια, γιατί στον ναό είχαμε πέντε ψευδείς καταγγελίες. Αν εκείνοι είναι πονηροί εργάτες του διαβόλου, εμείς είμαστε έξυπνοι υπηρέτες του Θεού και του λαού Του».

ΟΙ ΕΠΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

ΚΛΕΙΝΟΤΑΣ αξίζει να σημειώσουμε πως ο π. Σεραφεΐμ Δημητρίου ως ένα υπόδειγμα αγωνιστή κληρικού, μετά τη λήξη του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, τον οποίο τέλεσε ο Μητροπολίτης Βρεσθίνης, ειδικά προετοιμασμένος, εξήλθε στις οδούς της ενορίας προς λιπάνωση του Επιταφίου. «Επί τέσσερις και πλέον ώρες περίφερα τα ιερά σεβάσματα. Προπορευόμενου του Τιμίου Σταυρού, τον οποίο έφεραν εναλλάξ οι νέοι Μιχαήλ Κιαφής και Μιχαήλ Φουστέρης, και ουδενός ακολουθούντος. Οι τρεις είχαμε την άδεια του κράτους για αυτή τη ληναία υπό την κατηγορία μετακίνησης 6, για σωματική άσκηση που επιτρέπεται εκτός οικίας, στην εποχή των περιορισμών λόγω της πανδημίας. Ψάλλοντας

μόνος τους ύμνους των ιερών εγκωμίων, διαπιστώσαμε τη συγκίνηση, αλλά και τις επευφημίες των ενοριτών που εκδηλώθηκαν με χειροκροτήματα και ιαχές επιδοκίμασας. Εκτός της ευλογίας, ήταν μια ιδιαίτερη ενίσχυση στους ψυχικά καταπονημένους έγκλειστους αδελφούς. Μάλιστα, ο τοπικός Τύπος, από δημοσιογράφους οι οποίοι αντιλήφθηκαν την περιφορά στις κατοικίες τους, αφού αυτή δεν είχε ανακοινωθεί, κατέγραψαν με ιδιαίτερα επαινετικά σχόλια και εικόνες το ιερό αυτό έργο». Επίσης το ίδιο έπραξε και την Κυριακή του Πάσχα, όταν μετά την Αγάπη για δύο ώρες, ψέλνοντας το «Χριστός Ανέστη» και με την εικόνα της Ανάστασης, γύρισε σε όλες τις γεπονιές της ενορίας του.