

## 06 Ρεπορτάζ

# «Η κυβέρνηση θα πληρώσει σύντομα!

**Φ**άνοντας λίγο πριν από την άρση των περιοριστικών μέτρων και κάνοντας έναν απολογισμό στη φετινή πορεία μας προς το Πάσχα, μόνο λύπη μπορεί να μας προκαλέσει η προκλητική πολεμική που έγινε και συνεχίζει να γίνεται κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εκπληκτικοί παρακολουθήσαμε τη δίωξη των κληρικών, οι οποίοι επιχείρησαν να μεταδώσουν το «φάρμακο της αθανασίας, το αντίδοτο κατά του θανάτου», τη Θεία Κοινωνία, σε όσους πιστούς το επιθυμούσαν. Ποιος, αλήθεια, το περίμενε στη χώρα μας να καταστρατηγείται το δημοκρατικό δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας στο όνομα πάντα της προφύλαξής μας από τον ιό. Ποινικοποιήθηκε η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας; Περιφρονημένοι και καταδιωκόμενοι ένιωσαν οι πιστοί, στους οποίους βιαίως απαγορεύτηκε να συμμετέχουν στην πορεία προς τον Γολγοθά, στον Επιτάφιο θρήνο, στη χαρά της Ανάστασης και όχι μόνο.

Ευτυχώς, όμως, μέσα σε όλον αυτόν τον παραλογισμό ανδρείοι ιερείς βγήκαν μπροστά για να μας δώσουν ελπίδα. Ορθωσαν ανάστημα και δεν ανέχτηκαν τον εμπαιγμό της Εκκλησίας, δεν δέχτηκαν. Ένας από αυτούς είναι και ο προϊστάμενος του Ι. Ναού Αγίας Μαρίας Ηλιουπόλεως, αρχιμ. Σεραφεΐμ Δημητρίου, ο οποίος αφήρησε την τρομοκρατία και στάθηκε ως καλός ποιμένας πλάι στις ανάγκες του



Ο π. Σεραφεΐμ Δημητρίου ευλογεί τα αβγά και τις λαμπάδες



Με την ομάδα ΔΙΑΣ

«Λειτουργήσα κανονικά σε αυλές και σαλόνια. Αν θέλουν, ας με συλλάβουν...» λέει στην «Ο.Α.» ο αρχιμ. Σεραφεΐμ Δημητρίου μιλώντας για τα σκληρά μέτρα στις εκκλησίες το Πάσχα και την απαξίωση του πιστού λαού.

ποιμνίου του. Τον συναντήσαμε κάτω από τα μέτρα της απαγόρευσης σε «διαίτηρες» συνθήκες, προκειμένου να μοιραστεί μαζί μας τη δική του εμπειρία κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού των ορθόδοξων χριστιανών από τις εκκλησίες, αλλά και πώς επέλεξε να πράξει το καθήκον του ως ιε-

ρέας τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. «Χριστός Ανέστη και με τον χαιρετισμό του Κυρίου προς τις μυροφόρες, απευθύνομαι προς τους αναγνώστες, λέγοντας, όπως Εκείνος, “χαίρετε”. Αυτό το “χαίρετε” του Αναστημένου Χριστού είναι εκείνο το οποίο έλειψε το φετινό Πάσχα» τονίζει ο

π. Σεραφεΐμ απευθυνόμενος στους αναγνώστες της «Ο.Α.» και συνεχίζει: «Κανείς δεν χάρηκε. Κανείς δεν άκουσε αυτόν τον χαιρετισμό σε φυσική εκφορά εντός των ναών. Δεν μπορείς να κάνεις κάποιο σχόλιο για το φετινό Πάσχα. Ήταν μία περίοδος κατά την οποία ο πιστός λαός απαξιώθηκε, λοιδορή-

θηκε, εμπαιχτήκε και τελικά εφαρμόστηκε το “Αρχοντες λαών συνήχθησαν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού...”. Δεν ήταν Πάσχα! Αλλωστε, οι άνθρωποι της κυβέρνησης προσπάθησαν να μας κάνουν να το εμπεδώσουμε αυτό επαναλαμβάνοντας την κλισέ φράση “το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό”».

Σχετικά με τη σκληρότητα με την οποία έδρασαν η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποί της απέναντι στην Εκκλησία και τους πιστούς υπογραμμίζει: «Υπάρχει το θέμα της συνάθροισης και της μετάδοσης ιών μέσα σε αυτήν. Όλοι μπορούμε να το κατανοήσουμε και να το αποδεχθούμε. Όμως η συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στην Εκκλησία και στους πιστούς ήταν πραγματικά απαράδεκτη μέσα σε αυτήν την ιστορία. Γιατί για μένα δεν είναι έκπληξη που έχουμε λίγους θανάτους και ο ιός δεν αναπτύχθηκε στην ελληνική επικράτεια. Αυτό ήταν δεδομένο από την ώρα που οι Έλληνες μπήκαν σε κατάσταση προσευχής. Υπάρχουν οι πέντε εκείνοι για τους οποίους το Ευαγγέλιο μιλά. Δεν είναι η Ελλάδα μας μία άθνη χώρα της Ευρώπης. Η Ελλάδα μας έχει τον Θεό βοηθό της και οι προσευχές τόσων ανθρώπων κατέρριψαν τα προγνωστικά των επιδημιολόγων, λοιμωξιολόγων και αδαών κυβερνητικών μορολόγων. Αυτό ήταν τελικά και εκείνο που δεν υπολόγισε η κυβέρνηση. Οπου ο άνθρωπος σχεδιάζει, ο Θεός γελάει. Ήταν σκληροί, γιατί θεωρούν τους Έλληνες απείθαρχους, απίθασους, ελεύθερο λαό. Δεν περίμεναν ότι οι Έλληνες θα υπακούσουν στο lockdown και αυτό σημαίνει πως δεν ξέρουν τους Έλληνες. Του Έλληνα ο τράχηλος ζυγό δεν υποφέρει, αλλά το μυαλό του είναι από τα δυνατότερα μυαλά του κόσμου. Δεν μπορεί να θεωρούν τους Έλληνες πλιθιούς, γιατί αυτοί οι πλιθιοί είναι που τους έδωσαν την εξουσία. Η κυβέρνηση σύντομα θα μεταφράσει σε πολιτικό κόστος την απαξίωσή της στον λαό. Αν οι ίδιοι δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα και τον Θεό της, οι Έλληνες ακούν συχνά την παραβολή του καλού ποιμένα και ξέρουν ότι, όταν ο ποιμένας τους καλέσει με το όνομά τους, θα τον ακολουθήσουν, και όχι μόνο δήμαρχο, αλλά και κυβέρνηση θα ρίξουν».

### «Η ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ»

**ΖΗΤΗΣΑΜΕ** από τον π. Σεραφεΐμ να σχολιάσει τη για πολλούς «χλιαρή» αντίδραση της Εκκλησίας: «2510223141 είναι ο αριθμός κλήσης του Μητροπολίτη Καβάλας. Ηλικία έχει, αυτόν να ρωτήσετε. Είναι ο εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Τώρα, αν θέλετε συγκεκριμένα πράγματα επί του φαινομένου, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Μητροπολίτη του Λεπάντου (Ναυπάκτου), ο οποίος αποδέχτηκε το διακόνημα αυτό και βρέθηκε εκτεθειμένος στην ανθρωποφαγία μερίδας του Τύπου. Η προσωπική μου άποψη για την αντίδραση της Συνόδου σίγουρα θα έχει ερείσματα στη λογική και τη διαύγεια, και δεν χρειάζεται να τη διαβάσουν κάποιοι. Οι αιτιάσεις του Μητροπολίτη Κερκύρας δεν θα πρέπει να μας αφήσουν αδιάφορους. Στις μέρες της Μ. Εβδομάδας τα ιερά κείμενα μιλάνε για τους Αρχιερείς. Η ιστορία μας απέδειξε ότι η μαχόμενη Εκκλησία δεν είναι η διοίκηση, αλλά ο πιστός κλήρος και ο λαός».



Στον άδειο Ναό της Αγ. Μαρίας